



Zaans parochieblad De Verbinding

Editie Maria Magdalena Parochie Wormer



Katholiek Zaanstreek

St.-Bonifatius – St. Jozef – H. Maria Magdalena (Zd)
H. Maria Magdalena (W) – H.H. Martelaren van Gorcum
H. Odulphus – St. Petrus

Maria Magdalena Kerk - Wormer

Parochiecentrum: Dorpsstraat 351, 1531 HJ Wormer

Website: www.mariamagdalenawormer.nl

<p><u>Diensten:</u> Zondag: 10.00 uur</p> <p><u>Pastoraatsgroep Wormer:</u> ☎ 075-6421216 Zie elders op deze pagina</p> <p><u>Parochieteam</u> Zie elders op deze pagina</p> <p><u>Pastores van de regio Zaanstreek</u> Matthé Bruijns, pastoraal werker petrusvis@planet.nl, ☎ 075-6281208 Dr. George Paimpillil, pastoor-deken georgepallil@ziggo.nl, ☎ 06-50813862 Nico Kerssens, pastoor ☎ 06-44206738 Jeroen Hoekstra, diaken ☎ 06-41225063</p>	<p><u>Voor het regelen van een doop, huwelijk, uitvaart of algemene zaken:</u> ☎ 075-6421216 Dit telefoonnummer staat doorgeschakeld naar de mobiele telefoon van de pastoraatsgroep.</p> <p><u>Bij overlijden:</u> Barbara uitvaartvereniging: ☎ 075- 6424836 / ☎ 075-6424569 B.g.g. Associatie Uitvaartverzorging: ☎ 0800-0375 Bennis Uitvaart ☎ 075-7676008</p> <p><u>“het Achterschip”:</u> ☎ 075-6420190</p> <p><u>Beheer Parochiecentrum Het Achterschip:</u> mw. Joke Weenink-Butter ☎ 06-51570735</p>
---	---

PAROCHIETEAM

Voorzitter: mw. Peggy Alting Siberg,
Haremakers 24, ☎ 6425977

Wvd-voorzitter: mw. Ellen Meijer,
Hollander 34, ☎ 6421388

Penningmeester: dhr. Cor Bijvoet,
Oosteinde 11, ☎ 6423130/
06-14443154

Lid: dhr. Martin van Druuten,
Talingstraat 17, ☎ 6423269

Lid: mw. Annelies Mol-Rozemeijer,
☎ 6427555

Secretariaat: secretaris@mariamagdalenawormer.nl

KERKBESTUUR PAROCHIEVERBAND ZAANSTREEK

Voorzitter: George Paimpillil, pastoor-deken
Vicevoorzitter: Agnieszka van der Schaaf
Penningmeester: Martijn Truijens
Secretaris: Eugene Leeman
Communicatie: Mady Thiele
Bouwzaken: Pedro Smit
Bestuurslid: Marga Breed
E-mail: secretaris@katholiekzaanstreek.nl

PASTORAATSGROEP

Pastor: dhr. Matthé Bruijns, petrusvis@planet.nl, 6281208
Kerkopbouw + gemeenschapsvorming: mw. Ellie Hoek-Nooij, Haanstraat 32, ☎ 6423046
Katechese: dhr. Frans Hofstra, IJsvogelstraat 14, ☎ 06-18948746
Diakonie: vacature
Liturgie: vacature

Bezorging PM: mw. Ans Zwemmer-Wolkers, Lisweg 305, 1511 XP Oostzaan, ☎ 6841874
Kopij PM: mw. Jolanda Boon-Sombroek, ☎ 6425194/dhr. Hans van Rooijen, ☎ 6424047
Misintenties vermelden PM: opgeven bij mw. Ellie Hoek-Nooij, Haanstraat 32, ☎ 6423046

Contactpersoon drukkerij: dhr. Gerard Commandeur, Koningsvarenstraat 194, ☎ 6425356

U kunt uw bijdrage o v.v. vrijwillige kerkbijdrage of bijdrage misintenties storten op:

Misintenties: ING rekening NL57 INGB 0000 0517 62 t.n.v. Par. Maria Magdalena (rk kerkbestuur) te Wormer.

Kerkbijdragen: ING rekening NL68 INGB 0001 9753 65 t.n.v. RK Kerkbestuur Algemene Kerkbijdragen te Wormer

Kopij voor de periode 11 december 2024 – 12 februari 2025 **uiterlijk 1 december 2024** (vóór 19.00 uur)
versturen naar het e-mail adres van de redactie: **redactie.pm.mm@gmail.com**

Voor vragen of info kunt u terecht bij: mw. Jolanda Boon-Sombroek, ☎ 6425194 of
dhr. Hans van Rooijen, ☎ 6424047

Let u a.u.b. op of u een ontvangstbevestiging krijgt.
Is dat niet het geval neem dan even telefonisch contact op met één van ons.



Allerzielen: een dag van herinnering en gebed



De interpretatie van de ziel verschilt per religie. In het christendom is de ziel het onsterfelijke deel van de mens, gescheiden van het lichaam en het ware wezen van de persoon. De geest is gerelateerd aan wil en geweten. Katholieken geloven dat de ziel blijft voortbestaan na de dood. Bij Allerheiligen en Allerzielen herdenken christenen de overledenen, gelovend dat hun zielen terugkeren naar God. Het gebed voor dierbaren speelt hierbij een centrale rol.

Op 2 november vieren we Allerzielen, een bijzondere dag in het christelijke geloof. Het is een moment waarop we stilstaan bij onze dierbare overledenen, hen herdenken en voor hun zielen bidden. Deze traditie benadrukt de verbondenheid tussen de levenden en de gestorvenen en de hoop op eeuwig leven in Gods nabijheid.

Allerzielen is niet zomaar een dag van rouw, maar vooral een dag van liefdevolle herinnering. We geloven dat de zielen van onze geliefden, na hun tijd op aarde,

terugkeren naar hun oorsprong: God zelf. Dit geloof biedt troost, want het herinnert ons eraan dat er na de dood geen eeuwig 'niets' is, maar een terugkeer naar de Schepper, die iedere mens het eeuwige leven wil schenken.

Onze gebeden spelen een belangrijke rol tijdens Allerzielen. We bidden niet alleen voor de overledenen die nog op weg zijn naar volmaaktheid, maar ook voor hun eeuwige rust en geluk bij God. Door ons gebed vragen we om Gods genade en barmhartigheid voor hen, in de hoop dat ze snel de vreugde van de hemel mogen ervaren.

Het is een dag van hoop, waarin we geloven dat de liefde die ons op aarde verbond, niet verloren gaat. We koesteren de herinneringen aan hen die we missen, en bidden met vertrouwen dat we hen ooit in Gods eeuwig licht weer zullen zien.

*Met hartelijke groet,
pastoor-deken George Paimpillil*



De weg naar een Synodale Kerk in Rome



Op 4 oktober 2024 is de bisschoppensynode over de 'Synodale Kerk' van start gegaan in Rome, waarbij de focus ligt op het bevorderen van synodaliteit: een kerkmodel dat meer gericht is op deelname, dialoog en gedeelde verantwoordelijkheid. Dit is de tweede fase van een driejarig proces dat door paus Franciscus in 2021 werd geïnitieerd, met als doel de kerk inclusiever, openhartiger en meer betrokken bij de hedendaagse wereld te maken.

WAT IS SYNODALITEIT?

Synodaliteit draait om het idee dat de hele kerk – van gelovigen tot geestelijken samen – op weg is en bijdraagt aan de richting van de kerk. In tegenstelling tot een hiërarchisch model benadrukt synodaliteit dialoog en samenwerking, waarbij ruimte wordt gegeven aan verschillende stemmen. Paus Franciscus heeft synodaliteit beschreven als "*het wandelen samen met de hele kerk*", waarbij hij benadrukt dat dit niet alleen voor bisschoppen geldt, maar voor alle gelovigen.

HOOFDTHEMA'S VAN DE SYNODE:

1. Participatie

Het idee van gelijkheid en participatie is een cruciaal element in het idee van synodaliteit, waarbij de bijdrage van elke gelovige wordt gewaardeerd.

2. Leren van de Marges

De synode zet zich in voor het luisteren naar gemarginaliseerde gemeenschappen, inclusief migranten, arme bevolkingsgroepen en mensen aan de rand van de samenleving. Paus Franciscus benadrukte in zijn openingstoespraak: "*We moeten luisteren naar de stemmen van hen die vaak niet worden gehoord, want zij hebben het vermogen om ons perspectief te verrijken.*"

3. Gezamenlijke besluitvorming

Dit betekent dat er meer consultatie en transparantie zal zijn in belangrijke beslissingen.

VERWACHTINGEN EN UITDAGINGEN

Hoewel de synode een opwindend moment is voor veel progressieve katholieken, zijn er ook uitdagingen. De traditionele structuren binnen de kerk, die diep geworteld zijn in hiërarchie kunnen botsen met de ideeën van synodaliteit.

Toch blijft paus Franciscus optimistisch. Hij ziet de synodale weg als een "*moment van bekering*" voor de kerk, waarbij een vernieuwde focus op gemeenschap en compassie nodig is om de uitdagingen van de hedendaagse wereld aan te pakken. Dit proces is geen sprint, maar een lange weg van hervorming en vernieuwing die de toekomst van de katholieke kerk zal bepalen.

EEN KERK IN BEWEGING

De synode over de Synodale Kerk belooft een transformerend moment te worden voor de katholieke kerk. Het benadrukt een inclusieve benadering waarbij luisteren, dialoog en gedeeld leiderschap centraal staan. Laten wij bidden voor het succes van deze synode.

H. Bonifatius - H. Jozef - H. Maria Magdalena (Zd) - H. Maria Magdalena (W)
 HH. Martelaren van Gorcum - H. Odulphus - H. Petrus

Contactadres: Dorpstraat 570 1566 BZ Assendelft
 E-mail: secretaris@katholiekzaanstreek.nl
 Website: Katholiekzaanstreek.nl



Uit de bestuursvergadering van begin september 2024

PASTORAAL

Op 22 september zal pastoor Nico twee volwassenen dopen en vormen en op 29 september zal pastoor George een aantal jongeren dopen en vormen in de Odulphusparochie.

Pastor Matthé viert op zondag 29 september dat hij 40 jaar pastor is. We zijn uitgenodigd om dit feest mee te vieren: 's morgens een viering en 's middags een musical.

BOUWZAKEN

De pastorie en de tuin van de Maria Magdalenakerk in Wormer zijn enorm opgeknapt.

Eerdaags start een funderingsonderzoek bij Maria Magdalena (Kalf).

Het dak van de Petruskerk is grondig gecontroleerd en er is geconstateerd dat er urgente en minder urgente reparatiewerkzaamheden moeten plaatsvinden. Veiligheid is hier niet in geding. De toren en opbouw hebben prioriteit bij het opknappen. Daarna volgt de reparatie van het dak waar een lekkage is geconstateerd. Ook zullen enkele andere slechte plekken aangepakt moeten worden. Na het inmeten en opmaken van de offerte kan pas een concreet beeld ontstaan van de kosten.

Bij de Jozef is door de Commissie Toekomst een informatieavond georganiseerd. Uit de gehouden enquête zijn diverse opties gekomen. Deze worden verder uitgezocht.

De Commissie Toekomst gaat hier verder mee aan de slag.

Er zijn grote zorgen over het verhuren van gebouwen i.v.m. de nieuwe huurwet die tijdelijk verhuren niet meer toelaat.

De secretaris benadrukt dat alle wettelijke contracten met externe personen en bedrijven onder de verantwoordelijkheid van het kerkbestuur vallen. De contracten moeten dus door het bestuur bekrachtigd worden.

COMMUNICATIE WEBSITE EN DIGITALE ZAKEN

Mady vertelt dat voor het Algemeen Deel van het parochieblad in een eerdere redactievergadering duidelijke afspraken gemaakt zijn over de volgorde en de grootte van de aan te leveren artikelen. Bij de volgende redactievergadering zal dit nogmaals benadrukt worden omdat het nog niet liep als gewenst. Wim Jan houdt contact met Mady over het volgende Algemeen Deel en over het format.

Het contact met de beheerder van de website (Webheld) loopt via Marga.

*Namens het bestuur,
 Marga Breed*

Een boodschap van vrede en inspiratie

Paus Franciscus heeft tijdens zijn bezoeken aan zowel Indonesië als België krachtige boodschappen van vrede, interreligieuze dialoog en sociale rechtvaardigheid gedeeld. Deze reizen weerspiegelden zijn voortdurende inzet voor wereldwijde harmonie en aandacht voor de meest kwetsbaren in de samenleving. Zijn woorden vonden bijzondere weerklank vooral onder jongeren die geraakt werden door zijn oproepen tot actie en medeleven.

INDONESIË: RELIGIEUZE DIVERSITEIT EN MILIEUBESCHERMING



In Indonesië, het land met de grootste moslimbevolking ter wereld, legde de paus nadruk op het belang van interreligieuze samenwerking en verdraagzaamheid. Hij roemde het land als een voorbeeld van hoe verschillende geloofsgroepen vreedzaam kunnen samenleven. Zijn uitspraak *“Religieuze diversiteit is een geschenk, geen bedreiging”* raakte velen diep, vooral in een tijd waarin religieuze spanningen wereldwijd toenemen. De paus benadrukte ook de zorg voor het milieu, een thema dat hij steeds weer naar voren brengt in zijn publieke toespraken. Tijdens zijn ontmoeting met leiders en jongeren in Indonesië spoorde hij aan tot duurzame acties om de schepping te beschermen: *“De aarde is ons gemeenschappelijk huis, en we moeten samenwerken om haar te behouden voor toekomstige generaties.”* Deze woorden sloten aan bij zijn encycliek *‘Laudato Si’*, waarin hij oproept tot een “ecologische bekering” om klimaatverandering tegen te gaan.

BELGIË: GASTVRIJHEID EN REACTIES VAN JONGEREN



In België, een land waar kwesties als migratie en diversiteit sterk in de publieke belangstelling staan, bracht paus Franciscus een vergelijkbare boodschap van solidariteit en gastvrijheid. Een van zijn centrale uitspraken daar was: *“De ware maatstaf van een samenleving is hoe zij haar meest kwetsbaren behandelt.”* Hij prees België voor zijn inspanningen om vluchtelingen en migranten op te vangen, maar benadrukte ook de noodzaak om meer te doen om sociale ongelijkheid te bestrijden. Belgische jongeren reageerden enthousiast op zijn woorden, vooral tijdens ontmoetingen waar de paus hen opriep om leiders van verandering te zijn. Hij daagde hen uit om niet onverschillig te zijn voor de problemen van de wereld. *“Jullie zijn de toekomst van de wereld, en de toekomst moet gebouwd worden op hoop, niet op angst”* zei hij tegen een groep jongeren. Deze woorden vonden diepe weerklank, met velen die aangaven zich geïnspireerd te voelen om zich in te zetten voor rechtvaardigheid en vreedzaam samenleven.

De bezoeken laten een krachtige erfenis achter van actie en dialoog, en zetten gelovigen en niet-gelovigen aan tot nadenken over hun rol in het verbeteren van de wereld.

Pastor Matthé Bruijns 40 jaar pastoraal werker

Op de prachtige zondag 29 september hebben parochianen van de Petrus Parochie samen met de parochianen van de Martelaren van Gorcum, de Jozef en vele andere genodigden in een volle Petruskerk gevierd dat pastor Matthé Bruijns 40 jaar werkzaam is als pastoraal werker.

De dag begon met een feestelijke Eucharistieviering voorgegaan door pastor Jan Suidgeest, de pastor, oorspronkelijk uit West-Friesland, bij wie Matthé zijn carrière 40 jaar geleden begonnen is.

In de viering werd gezongen door een gelegenheidskoor dat samengesteld was door de koorleden van de drie parochies en iedereen die mee wilde zingen. Het zo ontstane koor van meer dan 80 zangers en zangeressen klonk als een klok.

Ook werden de beide voorgangers bijgestaan door 20 liturgische assistenten, een prachtig stel van jonge en wat minder jonge acolieten.

In deze indrukwekkende viering was ook plaats voor een aantal sprekers zoals natuurlijk hoort bij een jubileum. Door de afgevaardigden van beide parochieraden werden mooie woorden uitgesproken en ook aangeboden in de vorm van een aantal mappen met A4tjes waarin heel veel parochianen een wens of herinnering voor Matthé opgeschreven hadden.

De kinderen van Matthé hadden als verrassing een muziekstuk ingestudeerd en hebben dat uitgevoerd wat bij vele mensen voor kippenvel zorgde.

En natuurlijk hebben we met z'n allen een feestlied gezongen, speciaal voor deze

gelegenheid geschreven door Ko Schuurmans.

Na de indrukwekkende Eucharistieviering was er voor iedereen koffie of thee met een gebakje en daarna belegde broodjes.

Het cadeau dat Matthé gevraagd had, was een musical voor alle parochianen. Die werd in de middag opgevoerd voor alle aanwezige parochianen en andere genodigden. Dit was een ontzettend leuke musical uitgevoerd door Juul Beerta op accordeon en Kees Posthumus als zanger/acteur/presentator. De titel was 'Katholieken in de Zaanstreek, de musical' en het ging over aspecten uit de samenwerkende parochies in de Zaanstreek. Een boeiende mengeling van gesproken scènes en liedjes.

De musical eindigde met een spectaculair slotlied waarbij vele aanwezigen op het podium een rol vervulden. Het refrein luidde: 'We zullen doorgaan, de Zaanse katholieken zullen doorgaan en geloven dat het kan, tot wij samen zijn.'

Na deze zeer geslaagde voorstelling is de dag afgesloten met een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje.

Ik kan niet anders zeggen dan dat de viering van het 40 jarig jubileum van onze pastor Matthé een dag was met een hele grote gouden rand waar we met veel dankbaarheid op terug kunnen kijken.

Ria van Gelderen





Schoenendoosactie in de H. Odulphusparochie

Kinderen in nood en zij die leven in situaties rondom conflicten en in armoede zijn extra kwetsbaar. Daarom doet de H. Odulphus-parochie al vele jaren mee aan de Schoenendoosactie.

Kinderen ver weg ontvangen een schoenendoos vol bruikbare en leuke spullen. Voor hen is dat een onbetaalbaar cadeau. Helpt u mee?

Deze actie is jarenlang georganiseerd door Jopie Al-Beentjes en ter nagedachtenis aan haar willen wij deze actie een vervolg blijven geven.

Tijdens de Schoenendoosactie versieren kinderen en volwassenen een schoenendoos en vullen die met spulletjes die ze zelf gekocht of verzameld hebben: schoolspullen, verzorgingsartikelen, speelgoed en een knuffel. De dozen worden uitgedeeld in landen waar kinderen het moeilijk hebben.

Als het toegestaan is in het land van bestemming, krijgen de kinderen ook een boekje met bijbelse verhalen.

In vorige jaren gingen er duizenden dozen naar onder meer Sierra Leone, Roemenië, Lesbos, Moldavië, Albanië en Togo. De jongens en meisjes in deze landen nemen de mooi versierde schoenendozen stralend in ontvangst. Door de doos vol spullen krijgen

ze perspectief en voelen ze zich gezien.

De actie is een mooie manier om thema's zoals eerlijk delen, duurzaamheid en naastenliefde in onze kerk bespreekbaar te maken. Kinderen ontdekken hoe je het geloof heel praktisch handen en voeten kunt geven.

Uw hulp is heel welkom en u kunt hieraan meedoen via de actiefolder welke verkrijgbaar is op de pastorie op Dorpsstraat 570 te Assendelft of achterin de kerk.

In deze folder leest u meer over de Schoenendoosactie: hoe het werkt, en wat er in de doos mag. Voor de organisatie en het transport van de dozen is een bijdrage van € 5,- per doos nodig. We willen vragen of u die kunt betalen via de QR-code op de envelop die bij de folder zit. Maar overmaken of het geld in de envelop stoppen mag ook.

Op internet is ook alle informatie te vinden over deze landelijke actie. Kijk daarvoor op <https://schoenendoosactie.nl/>

Tot en met vrijdag 29 november a.s. verzamelen we de mooi versierde dozen in de pastorie te Assendelft en brengen deze daarna naar een inzamelpunt voor Noord Holland van waaruit deze naar een centrale gaan voor de verdere reis van de schoenendozen naar kinderen in armoede en noodsituaties.

ONTWIKKELINGEN IN ZAANS KERKENLAND

Afscheid

In de kerken voelen we de krimp door een afnemend aantal leden en een verminderd kerkbezoek. Ook in de Protestantse gemeenten van de Zaanstreek verandert er veel.

Op 13 oktober heeft de Protestantse Gemeente Assendelft afscheid genomen van de "Hervormde Kerk" aan de Dorpsstraat 364. Dit kerkgebouw stond er sinds 1894. Pieter Saenredam schilderde in een voorloper van deze kerk zijn kerkinterieur dat in de ere galerij van het Rijksmuseum hangt.

De kerkenraad schrijft: 'We zijn met te weinig mensen om er nog voor te kunnen zorgen en geregeld diensten te kunnen organiseren. De kerkenraad heeft zijn best gedaan!' Een aantal leden maakt de overstap naar de Protestantse Gemeente te Westzaan of naar Krommenie.

De gemeente Westzaan en Zandijk zoeken samen een nieuwe dominee.

De Protestantse Gemeente van Wormer sluit ook haar kerk, de Nieuwe Kerk, en gaat

samen met de gemeente van Wormerveer aan het Noordeinde.

Pijnlijke en verdrietige ervaringen die wij ook in onze katholieke parochies meemaken.

Plaatsen die dierbaar zijn geworden waar zoveel is gevierd, geleerd, gediend, gewerkt, gebeden en beleden ...

De gemeente in Assendelft schrijft:

'Al is de gemeente hier te klein geworden, de kerk is van alle tijden en alle plaatsen en is als gestalte van Christus niet klein te krijgen. We nemen dan ook geen afscheid van de kerk van Christus en ook niet van ons geloof in Hem van wie wij week aan week, ook hier, beleden: *onze Hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk van zijn handen.* We nemen afscheid van ons kerkgebouw!'

Matthé Buijns



Goed voor elkaar

Hulp bieden aan hen die het nodig hebben is de missie van Stichting Sam's Kledingactie. Inmiddels kunnen we er niet meer omheen dat we te maken hebben met een toenemende mate van problematiek binnen Nederland welke vraagt om een brede aanpak, waarbij alle hulp welkom is. Stichting Sam's Kledingactie richt haar donaties veelal op kinderen en onderwijs en heeft grote affiniteit met het bewerkstelligen van kansen voor het kind. In Nederland groeit 1 op de 12 kinderen op in armoede. Deze kinderen kunnen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn omdat er niet genoeg geld is. Dit heeft tot gevolg een grote hoeveelheid aanvragen bij Stichting Leergeld. Sam's Kledingactie heeft besloten dit najaar de

opbrengsten van de aankomende actie te besteden aan leermiddelen, zoals een rekenmachine, rugzakken, laptops, schriften, woordenboeken, pennen, etc. Mee kunnen doen op school is noodzakelijk voor kinderen, niet alle ouders kunnen die kosten dragen. Stichting Leergeld kan daarbij helpen.

Met uw hulp (in de vorm van deze kledinginzamelactie) zetten we ons samen in om kansengelijkheid als gevolg van armoede in Nederland tegen te gaan en telt ieder kind mee! Voor dit najaar is de inzameling gepland op 2 november a.s.

In het parochiedeel van deze *Verbinding* wordt vermeld waar u in uw buurt uw bijdrage kunt doen.



Sokken & Ondergoed Fonds
INITIATIEF VAN KLEDINGBANK ZAANSTREEK

SOKKEN & ONDERGOED FONDS

17 november diaconale zondag

17 November is door paus Franciscus uitgeroepen tot wereld dag voor de armen. In ons bisdom maken we daar diaconale zondag van, en daar willen we zeker geen sof van maken.

Daarom vragen wij uw aandacht voor het S.O.F.: Sokken en Ondergoed Fonds van de Kledingbank Zaanstreek. Die bestaat 12 ½ jaar en heeft zijn nut meer dan bewezen: meer dan 1.400 mensen hebben een verwijzing om kleding te komen uitzoeken. Om de verstrekking compleet te maken, horen er ook ondergoed en sokken bij. Dat kan om hygiënische redenen alleen nieuw spul zijn. Helaas is daar altijd veel te weinig van en geld om het te kopen is er ook bijna nooit. Daarom is de Kledingbank dit fonds begonnen. De vraag om steun daarvoor kwam ook bij ons, uw interparochiële caritas instelling (IPCI).

Op 17 november, diaconale zondag, voeren we in alle Zaanse parochies actie voor het Sokken en Ondergoed Fonds (S.O.F.) van de Zaanse Kledingbank. We vragen u dan om NIEUW ondergoed en/of sokken mee te nemen als bijdrage in natura. We zetten naast de inzamelkrat ook een collecteschaal of -mandje neer waar uw financiële bijdrage in kan als het niet gelukt is om iets te kopen. Zo hopen we het jubileum van de Kledingbank te vieren met een mooi cadeau.

Alles wordt besteed aan de mensen om ons heen. Zo leveren we samen zeer effectieve hulp. De IPCI en de kledingbank rekenen op u op 17 november!!

*Namens het bestuur,
Frans van Rooij, voorzitter en
Gerard Schavemaker, secretaris*



Catechese voor tieners en jongeren

Volgend jaar, op zondag 11 mei, wordt in de Bonifatiuskerk in Zaandam weer het Sacrament van het H. Vormsel en eventueel daaraan voorafgaand het H. Doopsel toegediend. Dat lijkt ver weg, maar je laten dopen en vormen is niet zomaar iets. Daar gaat een goede voorbereiding aan vooraf en die begint al dit najaar, in bijeenkomsten in de pastorie van de Bonifatiuskerk aan de Oostzijde in Zaandam. Op een aantal zaterdagavonden (zie het lijstje hiernaast) komen de jongelui die zich hebben aangemeld bij elkaar. De avonden beginnen steeds om 19.00 uur met een H. Mis in de kerk. Daarna volgt in de pastorie de presentatie van een voor iedere bijeenkomst bijzonder thema aan de hele groep. In kleinere groepjes gaan de deelnemers daar dan verder op in. We sluiten rond 21.00-21.30 uur af met een hapje en een drankje.

Een beetje hulp van ouders bij praktische zaken is ook welkom. Meldt u zich dan bij het secretariaat, onder opgave van de data waarop u beschikbaar bent.

Wat: Catechese voor tieners en jongeren.
Waar: Bonifatiuskerk, Oostzijde 12, Zaandam.

Wanneer: 19.00 u tot 21.00-21.30 u op:

9 november	23 november
7 december	11 januari
25 januari	8 februari
22 februari	8 maart
29 maart	12 april
10 mei (praktische oefening voor de ceremonie in de kerk).	
11 mei, zondag, 10.00 u viering met toediening van Doopsel en Vormsel.	
24 mei terugkomavond om ervaringen te delen. 7 juni afsluiting met BBQ.	



SACRAMENTEN

Zes jongeren ontvangen initiatiesacramenten

Afgelopen maand hebben zes jongeren in Katholiek Zaanstreek de drie Initiatiesacramenten ontvangen: het Doopsel, de Eerste Heilige Communie en het Vormsel. Thomas, Marion, Beau, Tom, Charlotta en Art namen deel aan deze bijzondere viering, geleid door pastoor Kerssens en Deken Paimpillil.

We feliciteren Thomas, Marion, Beau, Tom, Charlotta en Art van harte met hun geloofsbesluit. Hun keuze inspireert andere jongeren en is een getuigenis van geloof, hoop en liefde. Laten we hen blijven begeleiden en bidden voor hun geloofsgroei in de katholieke gemeenschap.

PETRUSKERK IN KROMMENIE

Familieviering

Op zondag 17 november a.s. nodigen wij jullie van harte uit voor een speciale familieviering in de Petruskerk te Krommenie. Deze viering is een mooie gelegenheid om samen, jong en oud, het geloof te vieren en onze verbondenheid als geloofsgemeenschap te versterken.

De viering begint om 10.00 uur, met een toegankelijk programma voor kinderen en volwassenen. Er zullen ook enkele kinderen actief deelnemen aan de dienst,

waardoor de jongsten een mooie rol krijgen tijdens de viering.

Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee, met iets lekkers erbij voor de kinderen.

Wij hopen dat jullie allemaal aanwezig kunnen zijn bij deze warme en inspirerende viering, waarin we samen ons geloof kunnen beleven en versterken. Tot dan!



OPROEP VOOR PROJECTKOOR KLEIN KERSTORATORIUM

'Licht voor de mensen' op 15 december in de H. Odulphuskerk

In 2017 schreven Bart Vijfvinkel, predikant in Wormer, en Jos Martens, componist en kerkmusicus van de H. Odulphuskerk in Assendelft, het klein kerstoratorium 'Licht voor de mensen'.

'Licht voor de mensen' is geschreven met de Bijbelpassage Johannes 1:1-18 als basis. Jos Martens heeft gezorgd voor de toonzetting en Bart Vijfvinkel voor een mooie vertaling van deze Bijbelpassage.

Komende maanden zal een projectkoor onder leiding van Jos Martens het klein oratorium 'Licht voor de mensen' instuderen.

Op 15 december zal het oratorium worden uitgevoerd tijdens de Kerstsamenzang in de H. Odulphuskerk.

Wat: projectkoor 'Licht voor de mensen'

Repetities: woensdagavond (20 en 27 november, 4 en 11 december), 20.00-22.00 uur, H. Odulphuskerk, Dorpsstraat 572 Assendelft.

Uitvoering: zondagavond 15 december 19.30 uur

Kosten: eenmalig €15,-

Opgeven bij: Arjanne Bol, ☎06-29305112, arjanne-b@live.nl

Nadere informatie: Jos Martens, ☎06-16666900, jos-martens@live.nl of Bart Vijfvinkel, ☎06-19685110, bart.vijfvinkel@live.nl



OPROEP VOOR GELEGENHEIDSKOOR

125 jaar Sint-Bonifatiuskerk

In mei 2025 is het 125 jaar geleden dat de Sint-Bonifatiuskerk aan de Oostzijde in Zaanadam werd gewijd. Dit zal gevierd worden, o.a. met een plechtige heilige Mis op zondag 25 mei 2025.

In dit jubileumjaar 2025 zal een gelegenheidskoor bij in ieder geval vier evenementen optreden.

Dit vraagt voorbereiding, vandaar dat er vanaf 30 oktober 2024 iedere

woensdagavond van 19.30 tot 21.00 uur ge-repeteerd gaat worden, in het Bonifatiuslokaal, ingang Bloemgracht, aan de zijkant van de Sint-Bonifatiuskerk.

Dirigent Rubijanto Soetanto

Heeft u belangstelling om mee te doen, geeft u op via e-mail redactieboni@live.nl,

ARTIKEL

'Laat duizend bloemen bloeien'

Onze taal kent veel uitdrukkingen.

'Laat duizend bloemen bloeien' is er één.

Het betekent: - wees trots op de verschillen, - accepteer uiteenlopende initiatieven, - wees blij met verrassende ideeën ook al twijfel je er aan.

Ik moest er aan denken toen ik terugdacht aan 29 september. De paus was in Brussel waar 35.000 mensen de eucharistieviering bijwoonden. In Haarlem was een viering waar jubilea van 3 bisschoppen, Hendriks, Punt en Van Burgsteden werden gevierd. En in Krommenie werd gevierd dat Matthé 40 jaar pastor is. Een leuke samenloop van omstandigheden.

Ik vroeg me af waar de meeste warmte te voelen zou zijn. En dan bedoel ik niet de temperatuur in graden Celsius, maar de warmte tussen mensen, het gevoel van samen zijn en voor elkaar betekenen wat je kunt.

Ik was in de Petrus en heb het idee dat dat hier heel erg goed voelbaar was.

Het waren ook heel verschillende bijeenkomsten. En dan kom ik terug op: laat duizend bloemen bloeien. Deze verscheidenheid op één dag binnen de katholieke kerk is mooi, maar zou nog mooier zijn als iedere vorm voor 100% geaccepteerd zou zijn, ook in Haarlem en Rome.

Wij weten wel ongeveer hoe dat in elkaar zit, maar we hebben op 29 september ook gezien dat we ons niet moeten laten ontmoedigen: onze manier van samen kerk zijn, mag, nee moet gezien worden. Zo'n dag geeft nieuwe inspiratie voor ons aan elkaar.

En is een sterk signaal dat ook in de kerk duizend bloemen moeten bloeien, zeker ook in die van ons.

Frans van Rooij

Panginoon maawa ka! Heer, ontferm U!

In het nieuws zie je afschuwelijke beelden uit vluchtelingenkampen in Soedan, uit het totaal verwoeste Gaza of van tal van andere plekken waar oorlog mensen op de vlucht jaagt. Je ziet broodmagere kinderen, die aan een besmettelijke ziekte lijden, voor wie geen of nauwelijks hulp is. Je maag draait om en je scheldt op al die politieke machtswellustelingen die uit zijn op land, geld en aanzien en dat altijd ten koste van onschuldige mensen, oud en jong.

De beelden op de TV doen mij denken aan een ervaring van jaren geleden. Ik reisde door de Filippijnen, dat eilandenrijk in Oost-Azië. Ik was er op uitnodiging van een goede vriend die er als pater al jaren werkte. Ik maakte kennis met de prachtige natuur en de gastvrije maar veelal arme bevolking. Op een dag bezochten we de oude binnenstad van de hoofdstad Manilla. We kregen honger en streken neer bij een straatrestaurantje om wat te eten. Onmiddellijk stonden er een paar kleine bedelaars bij ons tafeltje. Heel lief probeerden zij ons zachtjes tot een gift te verleiden. Terwijl jij lekker zat te eten, schaamde je je ondertussen dood. 'Geef ze nog niks hoor', zei mijn vriend, 'want anders staan ze binnen een paar tellen met z'n tienden om je heen!' Maar het eten smaakte mij niet meer en we schoven onze nog volle borden in hun richting. Als een stel hongerige hondjes graaiden ze het eten weg. In ieder kind zag je je eigen kinderen. De onrechtvaardigheid van de scheiding rijk - arm werd zichtbaar naast mijn bord. In Nederland is niet honger het probleem maar obesitas oftewel overgewicht. Al groeit ook hier de kloof tussen arm en rijk en komen kinderen in achterstandswijken in toenemende mate zonder ontbijt naar school.

Maar wat vroegen die kinderen in Manilla eigenlijk? Ik verstond hun taal, het Tagalog, niet. 'Ze zeggen: "Mijnheer, help ons!"', verduidelijkte mijn vriend. Oftewel Panginoon maawa ka – Heer, ontferm U! In het Grieks Kyrie eleison! We bidden en

zingen het in vele vieringen. Helaas vaak zonder verwijzing naar de nood in onze wereld, groot en klein. We horen het fraai getoonzet zingen door het koor en genieten er meestal van. Maar zijn het woorden om alleen van te genieten? De heidenen riepen vroeger deze woorden de Zonnegod toe om gered te worden. Arme mensen riepen het de passerende Romeinse keizer toe vanuit hun grote nood. Joden noemden hun God JHWH óók Heer en riepen Hem om hulp, ontferming. Je leest het in vele psalmen. Blinden en melaatsen riepen het Jezus toe. De eerste christenen namen deze bede over. Eigenlijk een revolutionaire verandering om aan te geven dat niet de keizer, de koning, de dictator van toen én nu Heer is, maar dat JHWH onze Heer is. En zo ook Jezus.

Maar is het niet gek om iemand, die als een slaaf vermoord werd met Heer aan te spreken? Zijn leven was toch mislukt? Maar klopt dat wel? Zijn de zachte krachten, die hij in zijn korte leven als genezer en vrede-stichter waar maakte niet van een onvoorstelbaar machtig karakter? Voor Hem leggen alle gelovigen aan het begin van de viering als bedelaars hun nood neer. De eredienst is immers niet immuun voor de wereld om ons heen. Allen, die het roepen leggen zo hun zorg om die wereld vol oorlog en hun eigen verdriet neer voor de voeten van die unieke mens van God op wie ze tòch hun kaarten hebben gezet. Ook omwille van de kleine kinderen in de Filippijnen, Gaza, Soedan of waar dan ook. De kinderen in Manilla fluisterden mij toe: 'Panginoon maawa ka' en geven ons zo de opdracht om niet slechts te genieten van een fraai kyrie, maar om na de viering op zondag door de week je hard te maken voor meer gerechtigheid en vrede op aarde. Daarbij word je in navolging van Jezus geïnspireerd door God, onze Panginoon, onze Heer. Of beter Anti-Heer?

Ko Schuurmans, pastor

Een verhaal over jaloezie

Isaäk was de zoon van Abraham. Toen Isaäk 40 jaar was, trouwde hij met Rebekka. Hij hield heel veel van haar. Na een tijd kregen ze een tweeling: twee jongens. De oudste jongen heette Esau, en de jongste heette Jakob.

Esau vond het heerlijk om buiten te zijn. Hij kon heel goed jagen. Maar Jakob bleef liever thuis.

In die tijd kreeg de oudste zoon het grootste deel van het land en van het geld als zijn vader was gestorven. In het gezin van Isaäk hoorde bij die erfenis ook de belofte die God aan Abraham had gedaan. Die belofte kon Esau niet zo veel schelen, maar Jakob wilde graag hebben wat eigenlijk voor Esau was.

Op een dag kwam Esau heel moe thuis. Hij was de hele dag op jacht geweest.

Jakob had linzensoep gemaakt. Het rook heel lekker. Esau zei: 'Ik ga dood van de honger! Geef me wat te eten, van dat rode daar.' Jakob zei: 'Dat is goed. Maar dan moet je me eerst beloven dat ik jouw erfenis krijg.' Esau zei: 'Die erfenis mag je hebben. Dat kan me niks schelen. Ik wil nu gewoon eten.'

Was dat eigenlijk wel verstandig van Esau? Nee, helemaal niet. Esau gaf iets heel belangrijks weg voor een simpele maaltijd.

Toen Isaäk heel oud was, werd het tijd dat hij zijn oudste zoon een zegen zou geven. Maar Rebekka hielp de jongere zoon, Jakob, om de zegen te krijgen. Toen Esau dat ontdekte, werd hij heel kwaad. Hij wilde zijn tweelingbroer zelfs vermoorden. Isaäk en

Rebekka wilden Jakob beschermen, dus zeiden ze tegen hem: 'Ga naar je oom Laban en blijf daar wonen totdat Esau niet meer zo kwaad is.' Jakob luisterde naar zijn ouders en vluchtte voor zijn leven.

Heeft Jakob nu wat hij wilde?

Gun jij een ander kind wat die heeft? Denk je wel eens dat een ander kind meer geluk heeft? Heeft een asielzoeker die een huis krijgt meer geluk in het leven dan een Nederlander die nog een paar maanden moet wachten? Als je met iemand wil ruilen, moet je alles ruilen... Vind je niet?

Het plaatje bij dit verhaal is een tekening van Rembrandt. Welke van de twee mensen is Esau?



JUBELJAAR 2025

Plannen

Op dinsdag 10 september jl. was er in de pastorie van de H. Odulphuskerk een bijeenkomst om te brainstormen over plannen en activiteiten voor het Jubeljaar 2025, dat paus Franciscus dan plechtig opent in Rome. Van praktisch iedere Zaanse parochie was er een afgevaardigde.

Er kwamen veel ideeën op tafel, die zijn opgenomen in een conceptprogramma. In de volgende bijeenkomst op 5 november a.s. komt de groep weer bij elkaar om de

plannen verder vorm te geven, zodat er uiteindelijk een programma voor de Zaanse katholieke gemeenschap kan worden samengesteld. Als iedereen akkoord is en er een definitief programma ligt, hopen we dat in het volgende nummer van *De Verbinding* met u te delen.

Wat: bijeenkomst werkgroep Jubeljaar.

Wanneer: 5 november, 19.30 uur.

Waar: Pastorie Sint-Bonifatiuskerk. Oostzijde 12, Zaandam.

VIERINGEN IN DE REGIO ZAA NSTREEK

	St. Bonifatius Oostzijde 12, Zaandam	H. Odulphus Dorpsstr. 572, Assendelft	H. M. Magdalena Kalf 162, Zaandam
Za 26 okt	Eucharistie N. Kerssens		Eucharistie G. Paimpillil St. Caeciliakoor
Zo 27 okt 30° zo dhj	Eucharistie N. Kerssens Cantare Jubilo	Viering R. Casalod Sint Caeciliakoor	
Vr 1 nov Allerheiligen	09.00 uur Eucharistie N. Kerssens	19.00 uur Eucharistie G. Paimpillil Sint Caeciliakoor	19.00uur Allerzielenviering met gebed op het kerkhof N. Kerssens
Za 2 nov Allerzielen	Eucharistie G. Paimpillil	10.00 uur - Eucharistie N. Kerssens Schola Cantorum 19.00 uur - Gebedsdienst N. Kerssens Sint Caeciliakoor Daarna gebed op kerkhof	
Zo 3 nov 31° zo dhj	Eucharistie H. Fonck	Eucharistie G. Bruggink Samenzang	Eucharistie N. Kerssens Hanneke Hinfelaar en Kelly Muller
Za.9 nov	Eucharistie G. Paimpillil		Eucharistie N. Kerssens
Zo 10 nov 32° zo dhj	Eucharistie N. Kerssens	Eucharistie G. Paimpillil Sint Caeciliakoor	
Za. 16 nov	Eucharistie N. Kerssens		
Zo 17 nov 33° zo dhj	Eucharistie F. Schouten	Eucharistie N. Kerssens Schola Cantorum	Eucharistie G. Bruggink Hanneke Hinfelaar en Kelly Muller
Za 23 nov	Eucharistie G. Paimpillil		Eucharistie N. Kerssens St. Caeciliakoor
Zo 24 nov Christus Koning	Eucharistie G. Paimpillil	Viering R. Casalod Sint Caeciliakoor	
Za 30 nov	Eucharistie N. Kerssens		
Zo 1 dec 1° Advent	Eucharistie G. Bruggink	Eucharistie H. Fonk Cantor Angelique Broerse- van Hal	Eucharistie N. Kerssens Liturgiekoor (onder voorbehoud)
Za 7 dec	Eucharistie G. Paimpillil		Eucharistie N. Kerssens St. Caeciliakoor
Zo 8 dec 2° Advent	Eucharistie N. Kerssens	Eucharistie G. Paimpillil Sint Caeciliakoor	
Za 14 dec	Eucharistie N. Kerssens		
Zo 15 dec 3° Advent	Eucharistie F. Schouten	Eucharistie G. Brugginnk Schola Cantorum	Eucharistie G. Paimpillil Hanneke Hinfelaar en Kelly Muller

VIERINGEN IN DE REGIO ZAA NSTREEK

	HH. Martelaren v G. Pinkstraat 14 Koog a/d Zaan	H. Petrus Snuiverstraat 2 Krommenie	H.M. Magdalena Dorpsstraat 351 Wormer	H. Jozef Veldbloemenweg Zaandam
Zo 27 okt 30 ^e zo dhj	Viering T. Molenaar Marbosko	Allerheiligen Eucharistie G. Paimpillil Koor Rotsvast	Viering K. Kint Caeciliakoor	Viering M. Niekus M. Monsma Gemengd Koor
Za 2 nov Allerzie- len		19:00 uur Allerzielenviering M. Bruijns Rouwkoor	19.00 uur Viering R. Casalod M. Magdalena- koor	
Zo 3 nov 31 ^e zo dhj	Allerzielenviering M. Bruijns Marbosko	Viering K. Schuurmans St. Caecilia	Eucharistie G. Paimpillil Koor All Ages	Allerzielenviering W. Waardijk Gemengd koor
Zo 10 nov 32 ^e zo dhj	Viering T. Molenaar Marbosko	Eucharistie G. Noom Rotsvast	Viering I. Hendriks Caeciliakoor	Viering samen met verstandelijk be- perkten M. Bruijns Gemengd koor
Zo 17 nov 33 ^e zo dhj	Eucharistie G. Noom Samenzang	Eucharistie G. Paimpillil St. Caecilia	Viering M. Bruijns Koor All Ages	Viering K. Schuurmans koor Con Brio
Zo 24 nov Christus Koning	Viering T. Molenaar Marbosko	Viering M. Bruijns Rotsvast	Viering J. van Steen Caeciliakoor	Eucharistie N. Kerssens Gemengd koor
Zo 1 dec 1 ^e Advent	Viering K. Schuurmans Samenzang	Eucharistie G. Noom St. Caecilia	Oec. viering NGK de Wijngaard	Eucharistie G. Paimpillil Gemengd koor
Zo 8 dec 2 ^e Advent	Eucharistie G. Noom Marbosko	Oec. viering M. Bruijns B. Vijfvinkel Rotsvast	Viering J. van Steen Caeciliakoor	Viering M. Bruijns Gemengd koor
Zo 15 dec 3 ^e Advent	Viering M. Bruijns Samenzang	Eucharistie G. Noom St. Caecilia	Eucharistie N. Kerssens Koor All Ages	Viering M. Monsma I. de Lange Gemengd Koor

Aanvangstijden op zondagen 10.00 uur en op zaterdagen om 19.00 uur tenzij anders aangegeven.

Zo dhj = zondag door het jaar. DOP = Dienst onder leiding van parochianen.

Aanvangstijden op **zondagen om 10.00 u.** en op **zaterdagen om 19.00 u.** tenzij anders aangegeven.



Als je parochie je lief is

Beste medeparochianen,

Ja, een pakkende titel: "Als je parochie je lief is..."

Ik weet het niet hoe het bij u en bij jou het geval is, maar laat ik de hoop uitspreken dat het zo is! Want dat maakt ons allen bij elkaar ook een liefdevolle parochiegemeenschap, die voor hetzelfde ideaal gaat en diezelfde liefde heeft. Ouderen en jongeren en daar tussen in, samen met de voorgangers die zich met ons verbonden voelen. Een grote groep mensen waaronder veel vrijwilligers met diverse petten op, omdat die boel nou eenmaal draaiende gehouden moet worden. Dat vinden wij met z'n allen en daar doen we het voor. Maar wij zijn niet de enige (kleiner wordende) parochiegemeenschap die zo te werk gaat, er zijn er méér en het wordt steeds moeilijker om met elkaar hoopvol en blij voort te gaan.

Want hoe zien wij onze MM parochie in de toekomst? Opgeslokt worden door de grotere kerken om ons heen, fusies met dichtsbijzijnde kerken... hoe houden wij stand en blijven geloven in wat er nu is opgebouwd sinds onze inspirator Jaap Jonker bij ons kwam als onze pastor. Dat is lang geleden en de tijd schrijdt voort maar ik stel voor om zijn gedachtegoed te blijven behouden ondanks alle tegenslag en onwil van hogerhand. Wij zijn er, als MM parochie voor en door elkaar en dat kan niet zomaar weggevaagd worden als wij het niet willen! Mits de financiën ons gezond houden...

Ik ben enthousiast geraakt door het boekje: "Geloven in een kleine gemeenschap" van Leo Fijen.

Het is een inspiratie voor velen die nog steeds dromen over hun kerk ter plekke, staat op de achterflap. En bij het lezen van de 25 verhalen las ik zoveel onderwerpen die in onze parochie ook bekend zijn en uitgevoerd worden maar net zoveel onderwerpen die wij als inspiratie zouden kunnen gebruiken als onze parochie ons lief is en daardoor in de nabije toekomst nog een parochiegemeenschap blijft die voor elkaar zorgt en om elkaar geeft. Maar dan zul je Zulu ook verantwoordelijk

moeten voelen daarvoor en je bijdrage eraan geven. En dat doen we, hoor, in de bijna 20 werkgroepen die onze parochie rijk is! Daar mag je ongelooflijk trots op zijn en applaus geven voor jezelf en de ander.

Maar wat is dan mijn pleidooi?

Nou, dat we met z'n allen dit dunne boekje gaan kopen en lezen (aan de Sint vragen of voor onder-de-kerstboom) en bij grote belangstelling binnen een werkgroep zouden we ook 1 boekje per werkgroep kunnen aanschaffen en laten rouleren... Laat het ons weten! Na de winterperiode willen we graag een avond beleggen om te praten over deze 25 verhalen en vooral om te horen wat u / jij nu zo belangrijk vindt voor onze toekomst als MM parochie en welke onderwerpen zouden passen in onze parochiegemeenschap, kijkend naar die toekomst. Wij hopen op veel bijval en input want wij moeten elkaar blijven voeden en begeestigen, niet waar? Dit boekje kan ons daarbij helpen maar lees wel door de "heilige invalshoek" van de schrijver heen want het gaat om de inspirerende boodschap vanuit zijn kleine geloofsgemeenschap en hoe we dat in praktijk kunnen brengen.

Ik reken op u en op jou en alvast veel inspirerend leesplezier toegewenst!

Wordt vervolgd...

*Namens het parochieteam,
Peggy Alting Siberg, voorzitter.*

KERSTPAKKETTENACTIE



Nog even en dan is het al weer Kerst.

Voor de meesten van ons de gezelligste maand van het jaar.

Maar...niet iedereen kan dit zeggen. Er zijn alleenstaanden en gezinnen, die het zwaar hebben. Vandaar dat we hen met elkaar een beetje willen helpen door een gezellig kerstpakket voor hen te gaan maken.

Op zondag 17 november kunt u een kleine - of een grote kerstdoos meenemen; een kleine voor een alleenstaande en een grote voor een gezin met kinderen.

De samenstelling van het gezin staat op de doos.

Suggesties om de doos mee te vullen zit aan de doos vastgeniet.

U kunt de doos natuurlijk ook met meerdere mensen vullen.

De doos mag niet dichtgeplakt worden, want er komt nog een mooie kerstkaart bij in namens onze parochie.

Op zondag 8 december mogen alle dozen, voor de dienst, ingeleverd worden.

Kunt u de doos niet zelf naar de kerk brengen, neem dan even contact op met een van de personen van deze commissie.

Mensen van de Caritas zorgen dat de pakketten bij de gezinnen komen.

Kunt u geen doos vullen, maar wilt u wel helpen, dan mag u ook een bijdrage storten

op: **NL57 INGB 0000 0517 62**

t.n.v. Par. Maria Magdalena Wormer

o.v.v. Kerstpakkettenactie 2024.

Wij zorgen dan dat dit ten goede komt van de kerstpakketten.

Weet u nog iemand of een gezin, die het zwaar heeft, laat dit dan weten aan José Conijn.

Wij hopen dat deze kerstpakkettenactie weer een groot succes zal gaan worden.

U doet toch ook mee?

Met vriendelijke groeten

Coördinator MM Kerstpakkettenactie 2024:

José Conijn 06 - 1675 4417 joseconijn@hotmail.com

Caritas: Patricia Beenen , Arno Korver en Gerard Schavemaker



Goed voor elkaar

KOM IN ACTIE VOOR STICHTING LEERGELD!

Op **zaterdag 2 november a.s.** kunt u in **Wormer en Neck** kleding en schoenen inleveren. In **Wormer** kan dit bij **de Maria Magdalenakerk** aan de Dorpsstraat 351 en in **Neck** kan dit bij **Restaurant 1456** aan het Wijde wormerplein 3. De vrijwilligers zijn van **09.30 tot 12.30u** aanwezig om uw goederen in ontvangst te nemen. Uw donatie komt ten goede aan leermiddelen voor Stichting Leergeld.

WAT MAG U ALLEMAAL INLEVEREN?

Om bovenstaande doelstelling te bereiken, mag u behalve uw donatie van kleding en schoenen ook speelgoed, knuffels en huishoudtextiel in de vorm van dekbedovertrekken (graag compleet met kussenslopen), lakens, handdoeken, theedoeken, vaatdoeken, washandjes en zakdoeken inleveren. Graag separaat van de kleding verpakt in een gesloten plastic zak. Onze vrijwilligers nemen geen gordijnen, vloerbedekking, tuinkussens en tafelkleden aan.

JUBILEUM

Dankbare terugblik op een fantastische dag

Wat is 29 september een geweldige dag geworden.

Het eerste cadeau was het mooie en grote koor dat liederen zong die ik zelf had uitgekozen.

Dat zoveel enthousiaste stemmen uitnodigden om zingend in te stemmen was heel inspirerend. Al die assistenten van alle leeftijden, al die vrouwen en mannen die hebben georganiseerd, honderden broodjes hebben gesmeerd, koffiegezet, drankjes geserveerd. Eindeloos met van alles hebben lopen sjouwen en ook weer opruimen en schoonmaken. Daar ben ik ontroerd van. Mijn idee was om er een gemeenschapsfeest van te maken, want wij allen zijn samen de kerk en velen van jullie doen dat al veel langer dan 40 jaar.

Het verhaal van de roeping van de profeet Elisa was daarbij hoop ik herkenbaar.

Het overkomt je. Iemand vraagt: wil je meedoen, we hebben je nodig. En heel veel mensen zeggen daar gelukkig nog steeds 'ja' op. Deze dag was, ondanks dat er wel veel aandacht was voor mij, toch een uitdrukking van Zaans kerkzijn over parochiegrenzen heen.

Ik hoop dat u daarbij ervaren hebt dat het daarbij ook feest was voor ons allemaal.

In de middag was er de voorstelling 'Katholieken in de Zaanstreek, de Musical'.

Iedereen die daarbij was heeft daar intens van genoten, herkenbaar en humoristisch. Het staat nog op de website van onze

parochie. Een verhaal dat van het begin tot het einde boeide en dat besloten werd met 'we zullen doorgaan....!' Dat hoop ik dat we dat zeker met elkaar zullen doen.

Vaak valt kerk-zijn niet meer zo, maar dit was een dag waarop het goed was om te ervaren dat katholiek zijn ook veel energie kan geven.

En waar dat gebeurt daar is de Geest van God aanwezig.

Ik had de aandrang om de maandag daarna iedereen te bellen om te bedanken voor hun aanwezigheid, hun gesproken en geschreven woorden en alle giften die we gekregen hebben. Maar dat is onbegonnen werk met bijna 500 mensen in de kerk, alle kaarten die met de post kwamen en die prachtige boeken vol met vaak persoonlijke herinneringen met zorg en liefde geschreven.

Wat hebben we veel samen meegemaakt en ontroerend hoe daar over geschreven wordt, en met prachtige creativiteit, met zorg gekozen kaarten en afbeeldingen.

Ik ben er echt ontroerd van. Heel, heel veel dank voor het gegeven vertrouwen en alles wat u deze dag, maar ook in alle tijden aan ons gegeven hebt.

Dat we nog maar lang met elkaar verder gaan: geroepen om mens voor een mens te zijn.

Matthé en Gerda Bruijns



Onderhoud kerk

De herfst heeft weer zijn intrede gedaan met enkele forse regenbuien. Helaas merken we dat ook in ons kerkgebouw: lekkage in het plafond bij de lichtkoepel. Inspectie op het dak toonde aan dat de open stootvoegen in de muur bij de koepel wel erg dichtbij de dakbedekking zaten, zodat bij elke stortbui het water naar binnen kon stromen. Ook in de klokkentoren was water naar binnen gekomen maar gelukkig niet doorgelekt. Er is ook nog goed nieuws. De rustbanken op het kerkhof en bij de kerkingang zijn voorzien van een nieuwe verflaag. Alle heggen rondom de kerk en kerkhof zijn weer onderhanden genomen, zodat alles er weer strak bij staat. De walkanten zijn ook weer opgeschoond waardoor het water weer een goede doorstroming heeft. Het is een intensieve klus die jaarlijks terug

komt. De nissen aan de zuidzijde van de koorzolder worden ook weer onder handen genomen en mettertijd voorzien van een nieuwe verflaag. Voorts is de bedoeling dat alle buitendeuren dezelfde kleur krijgen als de rustbanken. De verflaag beschermt beter en langer dan de laklaag. Aan het winterklaar maken heeft de buitenploeg momenteel zijn handen vol. De ketting die het parkeerterrein achter de kerk afsluit kan eenvoudig losgemaakt worden via het haakje bij de midden paal. Voorts hartelijk dank aan onze koffie- en theeploeg die ons altijd prima verzorgt. En dank ook aan onze vrijwilligers die door hun inzet, in welke vorm dan ook, onze kerk draaiende houden.

*Namens de Wop,
J. Braan*

ZONDAGMIDDAGCONCERT

Trio John Meijer op zondagmiddag 17 november a.s.

Combineer 3 Zaanse topmuzikanten met een luisterrijk repertoire van tijdloze klassiekers uit de pop en kleinkunstwereld en je hebt Trio John Meijer. Even voorstellen:

JOHN MEIJER, ZANG/GITAAR

John uit Wormer heeft als zanger/gitarist opgetreden in talloze hotels, restaurants en feestzalen. Als begeleider en bandleider van de formatie 'Next One' heeft hij gewerkt met o.a. Piet Veerman, George Baker en Anny Schilder. Hierna is John een aantal jaren lid geweest van de succesformatie BZN.

FRED SNEL, CONTRABAS/ZANG

Fred Snel uit Koog aan de Zaan heeft de meeste muzikantenkilometers van het trio. Als vaste begeleider van o.a. Marco Bakker, Ramses Shaffy, Drs. P, Liesbeth List, Don Mclean en Mini & Maxi, heeft Fred alle theaters (en Amerikaanse concertzalen met Don Mclean) van binnen gezien. Als arrangeur en multi-instrumentalist is Fred een veelgevraagde duizendpoot.

RUUD LUTTIKHUIZEN, PIANO/SYNTHESIZER/ZANG

Rasmusicus Ruud Luttikhuisen uit Wormer voelt zich als een vis in het water in zowel het klassieke als lichte genre. In allerlei samenstellingen speelt Ruud als pianist de sterren van de hemel in theaters, kerken en culturele centra in geheel Nederland. Ondanks zijn volle agenda is Ruud in dit trioverband hét grote harmonische klankbord waar Fred en John zich steeds weer aan laven.

Het nieuwe theaterprogramma van de 3 musici biedt in de 1^e set een bloemlezing van Nederlandse en Engelse klassiekers. Parels van o.a. Frans Halsema, Robert Long, Rob de Nijs komen langs. De 2^e set brengt het romantische oeuvre van The Cats wederom tot leven met de grootste hits van de legendarische Volendamse formatie.

Op 17 november een programma vol herkenning met vrolijke kwinkslagen, een warme glimlach en het open karakter van piano, akoestische gitaar, contrabas en 3 stemmen. Aanvang 14.30 uur.

Kaarten via www.concertenwormer.nl of ☎ 075-6421282.



Raad van Kerken Wormerland

Nieuws

In de vergadering van 17 september j.l. is besproken dat de adventsperiode dit jaar niet wekelijks zal worden gevierd met vespers. Er wordt gekeken naar een andere opzet, maar daar is nu nog niets over bekend.

Wel zal er op 1^e Advent een feestelijke viering zijn in de Wijngaard. In de Wijngaard zijn 2 nieuwe kerkelijk werkers aangesteld. Een van hen zal samen met dhr. Dirk Pranger voorgaan in deze adventsviering. U bent van harte welkom!

In diezelfde vergadering is afscheid genomen van 2 leden van de Raad van Kerken, nl. Marieken Pronk (van de Nieuwe Kerk) en Ellen Meijer.

Na 8 jaar heeft Ellen het stokje overgedragen aan Tineke de Lange, zij zal vanaf nu de contactpersoon zijn voor de Raad van Kerken.

Er werden bloemen uitgereikt en de vergadering werd gezellig afgesloten met een drankje en wat lekkers.

GEDACHTENISVIERING

Allerzielen

Traditiegetrouw gedenken we op de dag van Allerzielen, 2 november, onze lieve doden in een gedachtenisviering in de kerk. In deze dienst van Woord en Gebed, noemen we opnieuw hun namen, we ontsteken hun lichten en we schuilen bij elkaar, zoeken handen die troosten en ogen die ons bemoedigend aankijken.

Ook op het kerkhof laten we de lichtjes branden. We zetten weer de vele potjes met waxinelichtjes neer. Een ieder die het wil, kan op eigen gelegenheid voor of na de

diens of samen vanuit de kerk de graven bezoeken. We hopen op mooi rustig weer. De lichtjes branden vanaf 17.30 uur.

U bent van harte welkom bij deze gedachtenisviering op Allerzielen – zaterdagavond 2 november om 19.00 uur.

Voorganger: pastor Ria Casalod m.m.v. het Maria Magdalenakoor.

Ilse en Ellie

Als een regenboog vol kleur
Als een zonnetje heel fel
Een herinnering zo dierbaar.
In gedachten geen vaarwel.



Rooster De Verbinding (PM)
seizoen 2024-2025 (1^e en 2^e jaargang)

	Copydatum	Looptijd
Nr. 7	1 dec	11 dec. – 12 feb '25
Nr. 1	2 feb	12 feb – 9 april
Nr. 2	30 mrt	9 april – 21 mei
Nr. 3	11 mei	21 mei – 9 juli
Nr. 4	29 juni	9 juli – 3 sept



Klaverjassen

De Klaverjasdata:
13 november, 11 december en 8 januari.
We zien elkaar weer en hartelijke groeten,

Guus Bijvoet en anderen



Contact Pastoraatsgroep

Wanneer u weet dat er iemand ziek is, in het ziekenhuis of verpleeghuis is opgenomen, of dat er iemand een hele tijd niet aanwezig is geweest in uw werkgroep binnen de kerk, wilt u het ons dan laten weten? Zit u zelf ergens mee bijv. over de vieringen, liturgische vragen, persoonlijke zaken en wilt u daar met iemand over praten. Dan kunt u ons altijd bellen om een afspraak te maken voor een gesprek: ☎075-6421216

Bedankt

Voor de warme woorden van Ria Casalod en de grote belangstelling bij het afscheid en de uitvaart van Ton, wil ik iedereen heel hartelijk bedanken.

Ook de vele kaarten met lieve teksten, bloemen en telefoontjes hebben ons allemaal heel goed gedaan.

Wij zijn ook dankbaar dat alles zo goed en mooi, met zang van het Caecilia- en Maria Magdalenakoor, is verlopen. Nogmaals bedankt.

*An Oudejans
en (klein)kinderen*



Ons gouden huwelijk

Wij willen iedereen bedanken voor de mooie viering en warme belangstelling die wij mochten ontvangen ter gelegenheid van ons 50-jarig huwelijk. Ook onze welgemeende dank voor de prachtige bloemen vele kaarten en felicitaties.

*Hartelijk dank,
Tiny & Cees van Vliet*

Bedankje

Bedankt voor alle hartverwarmende belangstelling tijdens mijn verblijf in het Transitorium in Purmerend. De vele kaarten en bezoeken hebben me zeer goed gedaan.

Suze Korver

Bedankje

Dank voor het herdenken van mijn kinderen op zondag in de mis. Het is ook wel heel erg 3 kinderen te verliezen in 3 jaar tijd. Dat komt dat ik al 102 jaar ben natuurlijk. Ook dank voor alle lieve kaartjes die ik heb ontvangen.

Rika Binken-Mak

**TON OUDEJANS**

Op 10 september 2024 is Ton Oudejans, een markant en geliefd mens uit ons midden, in het ZMC overleden op de leeftijd van 88 jaar. "Een bijzonder mens heeft ons verlaten", zo schreef zijn gezin bovenaan zijn overlijdenskaart. En bijzonder was Ton in het geven van al zijn passie in alles wat hij ondernam. Ton was een geboren slagerszoon uit Ipendam. Onderweg ontmoette hij zijn grote liefde An Bot. Verlieft, verloofd en getrouwd in St Sebastianuskerk in 1961. 63 Jaren mochten zij met elkaar verbonden zijn. Johan, Mieke en Louise verrijkten hun huwelijk. Later kwamen er nog eens 6 kleinkinderen en 2 achterklein-deren bij (met de 3^{de} op komst). Ton en An kochten een slagerij in de Bosboom Tous-saintstraat in Amsterdam. Ton was een groot vakman en hield van het werken in de slagerij. Maar toen zij na 10 jaar een nieuwe woning kochten aan de Prins van Oranjestraat in Wormer, werden er grote organisatietalenten geëist van zowel Ton als An, om de zaak, het gezin en de ritjes naar Amsterdam en Wormer, in goede banen te leiden. Thuis in Wormer werden, samen met zijn vrienden en collega-slag-ers Henk en Piet, de schapen op het erf ge-schoren en de koeien geslacht in een ach-teraf schuurtje. Dat kon toen nog! In dorp, school en kerk raakten Ton en An snel in-geburgerd en vervulden ze vele taken, dankzij hun beider dienstbare en hulpv-vaardige karakter. Ton zong graag en goed zijn bas-partij in beide koren. Hij werd zelfs di-riгент en voorzitter van het Caecilia-koor. Hij groeide mee met de verandering in de kerk en was een perfectionist. Hij be-steedde veel tijd om alles pico bello te laten klinken in de zondagse viering. Toen hij 60 jaar werd, verkocht hij de slagerij en kwam er meer tijd voor zijn vrouw en kinderen én zijn hobby's. Samen met andere vrijwil-ligers én de RK slag-ers van Wormer, ver-zorgde hij ieder jaar in de kerk een heerlijk groot buffet voor de vrijwilligersavond. In één woord geweldig! Totdat een zware pe-riode aanbrak in 2012. Ton leed aan een ernstige nierziekte. Het ongelooflijke ge-beurde: tijdens een grote operatie ontving Ton de nier van zijn vrouw An en daarmee nieuwe levenskracht. Een heel spannende tijd volgde, honderden kaarsjes werden ge-brand en veel gebeden en gelukkig

krabbelden beiden weer op. Helaas sloop de ziekte dementie 2 jaar geleden in zijn hoofd. Een zeer moeilijke tijd volgde en langzamerhand moest Ton de dingen los gaan laten. Door zijn sterke karakter heeft hij tot het allerlaatst zijn krachten en liefde kunnen geven aan zijn An en zijn gezin en op de achtergrond ook zijn koren-werk. Tussen de tranen van het afscheid is daar ook de dankbaarheid voor zoveel jaren sa-men gedeelde lief en leed. Na een ernstige valpartij belandde Ton in het ziekenhuis. Na een week van waken, wachten en bid-den en gedragen en omringd door veel liefde, heeft Ton zonder strijd de dirigeer-stok overgedragen aan zijn Schepper. Nu mag hij voor altijd meezingen in het Groot Gemengd Engelenkoor. Wij zijn Ton veel dank verschuldigd voor al zijn goede wer-ken. Moge Ton nu zijn in alle vrede en eeu-wige rust.

Pastor Ria Casalod

OVERLEDEN

Op 15 september is Annie Klos-Conijn in de leeftijd van 78 jaar overleden. De familie heeft op eigenwijze in de Maria Magdalena kerk afscheid van haar geno-men. Haar man Piet Klos is regelmatig kos-ter bij uitvaarten. We wensen hem sterkte met dit verlies.

Onze condoleance aan mevrouw Binken-Mak en haar gezin met het onverwachte overlijden van haar zoon Hans. Het is inderdaad niet leuk meer 102 te zijn, nu ze voor de derde keer afscheid heeft moeten nemen van een kind op voor onze begrippen veel te jonge leeftijd. Sterkte om het een plek te geven en moed om door te gaan.

Datum	Kosters		Lezers en lezeressen	Koffie-schenkers
zo 27 okt	Paul Kramer	642 7234	Frans Hofstra	Florensia K, Corrie S.
Za 2 nov Allerz.	Piet v.Diepen	642 1282		Truus J., Ria H.
Zo 3 nov	Paul Kramer	642 7234	Willy Klijn	Tony H., Magda vG.
Zo 10 nov	Kevin Bank	06 52408011	Monique van Zanten	Tineke dB., Annie T.
Zo 17 nov	Gerard Konijn	642 6212	Kirsten Vredevoort	Ria vD., Leny K.
Zo 24 nov	Paul Kramer	642 7234	Elly Hoek	Florensia K, Ingrid dH
Zo 1 dec		Wijngaard	Oecumenische viering	
Zo 8 dec	Cees van Vliet	06 54626623	Rob Berkhout	Truus J., Ria H.
Zo 15 dec	Piet v.Diepen	642 1282	Liesbeth Patist	

Kosters: bij verhindering graag onderling ruilen. Coördinatie: Paul Kramer (6427234)

Lezers en lezeressen: Bij verhindering graag onderling ruilen en doorgeven aan Gerard Commandeur (6425356). Coördinatie: Ria de Metter-Zuijderwijk, ham.de.metter@quicknet.nl

Weekendautorijders



Mw. Berkhout Faunastraat 198, ☎ 6423472/Mw. Steensma Torenplein 13, ☎ 6423338

datum	Chauffeur	Telefoonnr.
Zo 27 okt	F. Hofstra	06 18948746
Zo 3 nov	P. Tuijn	06 10875339
Zo 10 nov	G. Berkhout	06 17903796
Zo 17 nov	M. van Zanten	06 51258017
Zo 24 nov	F. Hofstra	06 18948746
Zo 1 dec Oec.viering Wijngaard	G. Kristians	6423408
Zo 8 dec	W. vd Berk	6421417
Zo 15 dec	P. Tuijn	06 10875339

Mw. Sombroek, Faunastr. 122 ☎ 06 42693254/Mw. Boerlage, Beerstraat 19 ☎ 642 1890

datum	Chauffeur	Telefoonnr.
Zo 20 okt	F. Kramer	06 12264712
Zo 3 nov	T. Strootman	06 51914835
Zo 17 nov	M. de Graaf	06 12520978
Zo 15 dec	J. Boon	6425194

Kerkwerk(st)ers

Groep A: Do. 14 november 13.30 uur

Corrie Schavemaker
Henny van Druten
Tiny van Vliet
Cor Bijvoet
Jaap Conijn
Ina van Kleef
Tineke de Lange
Atie Schermer



Groep B: Do. 12 december 13.30 uur

Erica Feenstra
Piet van Diepen
Jaap Braan
Hannie Kuiper
Lies Graas
Ton Klos
Jacinta Rossenaar

Oktober

Zondag 27 oktober 10.00 uur Caeciliakoor 30ste zondag door het jaar Woord- en Communieviering Voorganger: Pastor Kiki Kint Deurcollecte PM	Ouders Bentvelzen-Mijnen Netty Sjouw-Peters Zita Bentvelzen-Dopstra Nic Thoma - Wil Thoma-van Amersfoort
--	---

November

Zaterdag 2 november 19.00uur Maria Magdalenakoor Gedachtenisviering Voorganger: Pastor Ria Casalod	Pastor Jaap Jonker Cees van Diepen Barend Blom - Coba Blom-Smit Antoon Meijer - Nelly Meijer-Waaij Trees Walta-Kouwenhoven Rie Ruijter IJbert Willems Grada Conijn-Stor Gerrie Evers-Kroon Gerda Floris-de Vries Dick Rozemeijer Zr Remigio Rozemeijer Antoon Overpelt Toon Vermeulen Gerard Heine Cees en Gré Floris-Grandiek en zootje Kees
Zondag 3 november 10.00 uur All Ages 31ste zondag door het jaar Eucharistieviering Voorganger: Pastoor/Deken George Paimpillil	Cas van 't Hoff Piet Floris Theo Timmer, Bets Timmer-Ootes Jan Willem Steensma Eutimio Fernandus Perez
Zondag 10 november 10.00 uur Caeciliakoor 32ste zondag door het jaar Dienst onder leiding van een parochiaan Voorganger: mevr. Ineke Hendriks	Uit dankbaarheid t.g.v. 85ste verjaardag Jan Blom Tiny Braan-Mandjes Ria Meijer-Zuidinga Piet Heijne en overleden familieleden Jan Evers
Dinsdag 12 november 16.00 uur Torenerf	Oecumenisch
Zondag 17 november 10.00 uur All Ages 33ste zondag door het jaar Diaconale zondag Woord- en Communieviering Voorganger: Pastor Matthé Bruijns Kerstpakkettenactie Extra Collecte Caritas	Arnold van Ederen (jaardienst) Wim Conijn - Grada Conijn-Stor Ouders van Schagen-Hofland en Nicolientje Ouders Klos-Nielen en Agnes Gerhard Holtman Jan Plas en Josefina Cor van Diepen

November

Zondag 24 november 10.00 uur Caeciliakoor Christus Koning van het heelal Woord- en Communieviering Voorganger: Pastor Jos van Steen	Ouders Bentvelzen-Mijnen Netty Sjouw-Peters Zita Bentvelzen-Dopstra Nic Thoma - Wil Thoma-van Amersfoort Ben Commandeur Trees Walta-Kouwenhoven Herman Meijer Bert de Leeuw Ouders de Leeuw-Van Baarsen Dick Rozemeijer Zr Remigio Rozemeijer Alie de Leeuw-Mooren Piet Sombroek
Dinsdag 26 november 16.00 uur Torenerf	Oecumenisch
Zondag 1 december 10.00 uur 1ste zondag van de Advent De Wijngaard Oecumenische viering	DE WIJNGAARD Geen viering in de Maria Magdalenakerk
Zondag 8 december 10.00 uur Caeciliakoor 2de zondag van de Advent Woord- en Communieviering Voorganger: Pastor Jos van Steen	Cas van 't Hoff Henk Cornelissen Ouders Boerlage-Piet Jan en Gre Konijn-Boerlage Ben Schipper Jaap Knaap Toon Vermeulen
Dinsdag 10 december 16.00 uur Torenerf	Oecumenisch
Zondag 15 december 10.00 uur All Ages 3de zondag van de Advent Eucharistieviering Voorganger: Pastoor Nico Kerssens	Ouders Neeft-Westra en Wim Gerhard Holtman Harry Hanou Piet Heijne en overleden familieleden
Dinsdag 17 december 16.00 uur Torenerf Kerstviering	Oecumenisch

Intenties

Intenties doorgeven aan Ellie Hoek,
☎ 6423046 of
via een briefje in haar brievenbus.



**Online Nieuwsbrief:**

Femke Rijs en Willy Klijn

✉: nieuwsbriefmmwormer@gmail.com**Koor All Ages:**✉: allages@live.nl**St. Caeciliakoor:**Mw. Marian Duijn-de Boer,
Dorpsstraat 310, ☎ 6421581✉: j.m.duijn@quicknet.nl**Maria Magdalenakoor:**mw. Bep van Overbeek-de Leeuw,
Oosteinde 61, ☎ 06-42928673**Kosters:**

dhr. Paul Kramer, ☎ 6427234

Lezers:

mw. Ria de Metter-Zuiderwijk,

✉: ham.de.metter@quicknet.nl**Koffieschenkers:**

mw. Joke Weenink-Butter

☎ 06-51570735

Weekendautorijders:

mw. Florensia Kramer, ☎ 6427234

Communiekatechese:

mw. Kirsten Vredevoort-van Putten,

☎ 06-13393436,

✉: kirsten.vredevoort@gmail.com**Woorddienstgroep:**

Vacant

Stichting Evenementen Wormer:

Secr. Mw. Ineke Korver-Woestenburg

Wezenland 217, ☎ 6424982

Kerkwerken:

mw. Corrie Schavemaker-Conijn

Kollergang 2, ☎ 06-14640714

Onderhoudsgroep**(woensdagmorgen):**

dhr. Jaap Braan ☎ 6425049

Parochie-administratie:

mw. Corrie Schavemaker-Conijn

Kollergang 2, ☎ 06-14640714

Caritas IPCI Zaanstreek:dhr. Gerard Schavemaker, secretaris
Kollergang 2, ☎ 06-57320782✉: gerardschavemaker@planet.nl**Caritas Maria Magdalena Wormer:**

mw. Patricia Beenen-Schlatmann

Oosteinde 59, ☎ 6423458

✉: patriciabeenen@zonnet.nl**Zonnebloem:**

dhr. Piet Jongh

Wollegrasstraat 27, ☎ 06-14280934

Kookgroep 't Klepeltje:

mw. Toni Heine

Prins van Oranjestraat 6, ☎ 6423722

Barbara Uitvaartvereniging:

Secr. mw. Ingrid de Haas-Thoma

Kees Jongensstraat 19, Tel: 6424569

VAN DIJK

TRUST & KNOWLEDGE

Uw vertrouwde opticien in Wormer

FOODMASTER

CAFETARIA MARKTZICHT

Krommenieërweg 44

1521 HK Wormerveer

Tel. 075 6408904

7 dagen van de week open tot 22.00 uur!



CONIJN

METAALBEWERKING

- MACHINEBOUW
- CONSTRUCTIEBOUW
- VERSPANENDE BEWERKINGEN
- LEIDING- EN INSTALLATIEWERK
- REPARATIE EN ONDERHOUD
- ENGINEERING

 VGM
CHECKLIST
AANNEMERS

Veerdijk 2, 1531 MS Wormer
tel. 075 - 628 08 91
info@conijnmetaalbewerking.nl
www.conijnmetaalbewerking.nl



GARAGEBEDRIJF FRANK MOL

- Reparatie, onderhoud, schadeherstel
- APK van alle merken
- Verkoop Renault



De Weer 82C, ZAANDAM 075 - 617 10 51

Van Pol tot Perk



Tineke de Lange
Dorpsstraat 264
1531 HV Wormer
075 - 642 6699
06 - 13901864
info@vanpoltotperk.nl
www.vanpoltotperk.nl

Tuinontwerp & klein tuinonderhoud

HIER KAN UW ADVERTENTIE STAAN!!

Floris BOUWCENTER

Al meer dan 100 jaar totaalleverancier in de bouw

- > Hout- en plaatmateriaal
- > Bouwmaterialen
- > Isolatiemateriaal
- > Ijzerwaren en gereedschappen
- > Dak- en installatiematerialen
- > Stenen en dakpannen

Floris Groep - Vlasblomweg 24 - Wormerveer - 088-6477777

Bennis Uitvaart

“Voor een waardig afscheid” - www.bennisuitvaart.nl

Dorpsstraat 18 - 1531 HM Wormer - Telefoon: 075-7676008

Plaats hier uw advertentie!

CEES WOOD

GRAFSTEENHOUWERIJ

Industrieterrein Molletjesveer II
Loodsweg 9
1525 RH Wormerveer
Tel.:(075) 640 34 74

- Leveren, plaatsen en onderhoud van grafmonumenten.
- Aanbrengen van vervolginscripties
- Vrijblijvend en deskundig advies



Internet correspondenten voor u

Geen stressvolle momenten meer.

Bieden o.a. hulp bij alle aanvragen, opzeggingen, internet formulieren invullen, veranderen van zorgverzekering, bestellen van hulp- en verbandmiddelen en bankzaken.

Bel gerust 06-40752632
Met voicemail of stuur e-mail
Naar dhe@online.nl



BROOD- EN BANKETBAKKERIJ

A. KASKES

SINDS 1838



BAKKERIJ KASKES ANNO 1838

DORPSSTRAAT 94- WORMER
TEL. 075 - 6421241
FAX: 075-6425531

Plaats hier uw advertentie!

Hier kan uw advertentie staan!!!

HESSELS
DECORATIE

meesterschilder ~ interieurdesign ~ belettering

Malerstraat 10
1531 NW Wormer
075 - 642 8872

info@hesselsdecoratie.nl
www.hesselsdecoratie.nl



**St. Barbara Wormer
Uitvaartvereniging**

*Bel voor inlichtingen of overlijdensmeldingen:
Corrie Schavemaker 075-642 4836 of
Ingrid de Haas 075-642 4569*

Bij overlijden kunt u ook direct contact opnemen met:

*AssociatieUitvaartverzorging 0800-0375 of
Bennis Uitvaart 075-767 6008*

Bankrekening: NL12Rabo 0374 9520 78